

# Buổi Họp Mặt "Lịch Sử" của KSCN Âu Châu

TORCY, một thành phố ở ngoại ô phía Đông Paris, hôm nay đã bước vào mùa Đông. Tuy không có tuyết rơi nhưng mưa gió tơi bời. Ngoài trời lạnh và ướt át nhưng trong lòng người KSCN nghe ám áp và hân hoan chờ đợi buổi Họp Mặt Tất Niên do anh em ở Âu Châu tổ chức cả tháng nay.

Từ sáng sớm, Anh Chí (Cựu GS của Trường Cao Đẳng Điện Học và là TTK của Trung Tâm QG Kỹ Thuật Phú Thọ) cùng với Anh Hiếu CN18, hai trong những thành viên sốt sắng nhất của Ban Tổ Chức, đã hoàn tất phần trang trí phòng họp để nghinh đón anh chị em.



Ngoài những khuôn mặt thường gặp như anh chị Lâm Dân Trường CN3 từ Liege, Belgique đến đã dành chức chụp hình nên khệ nệ mang theo bộ máy chụp hình Nikon mới toanh với cái ống kính to lớn nặng nề, đại sứ huynh Tôn Thất Tiêu CN1 vẫn điềm đạm và từ tốn, anh chị Võ Văn Hoàng CN9 không ngại đường xa vẫn giữ phong độ đến từ Côte d'Azur - miền Nam của nước Pháp; kỷ này anh chị em được dịp hội ngộ với vài bạn khác như anh Nguyễn Hồng Lam CN6 - nguyên Hiệu Trường trường Cao Thăng, anh chị Hứa Vạn Thọ KS Điện K6 - một người bạn vui vẻ và có nhiều kinh nghiệm tổ chức họp mặt cho các đoàn thể, và các anh chị Vũ Đình Thuần, Nguyễn Thành Lập CN13, và Trần Ngọc Thạnh CN15 vừa liên lạc lại

được với anh chị em KSCN ở Âu Châu.

Xa cách đã lâu nay được gặp lại, mọi người tay bắt mặt mừng, hân hoan trong tình đồng môn; đặc biệt là các anh cựu học sinh trường Kỹ Thuật Cao Thăng rất vui mừng được gặp lại thầy Lam.

Sau phần tiếp đón, mọi người tụ họp lại để chụp hình lưu niệm. Dù cho đã có nhiếp ảnh gia Lâm Dân Trường, anh em vẫn lấy máy riêng của mình chụp lia lịa có lẽ để cho ... chắc ?

Trong khi dùng cơm, anh Trần Kiêm Cảnh đã tường trình những thành quả của Đại Gia đình KSCN từ Đại Hội Thế Giới Kỳ 1 năm 2006 tại San Jose, California và Kỳ 2 năm 2007 tại Washington, DC: Hội Ái Hữu Trường QG KSCN.

Buổi họp mặt tất niên này cũng là một dịp để anh em đề cử Đại Diện KSCN Âu Châu và bàn về việc tổ chức Đại Hội Kỳ 4 tại Paris. Mọi người đã háng háng phát biểu và góp ý làm cho bầu không khí trở nên hào hứng và vui nhộn. Sau đây là những quyết định của tất cả anh chị em:

1/ Ban Đại Diện KSCN Âu Châu:

- Đại Diện: anh Võ Văn Hoàng CN9,
- Thư Ký: Phạm Văn Hiếu CN19, và
- Cố Văn: Tôn Thất Tiêu CN1

2/ Anh chị em ở Âu Châu nhận lời tổ chức Đại Hội KSCN Kỳ 4 năm 2009 tại Paris, France, và

3/ Sẽ họp mặt ít nhất mỗi năm một lần.

Để hưởng ứng ý muốn của anh chị em muốn gặp nhau thường xuyên hơn, anh Thanh CN16 đã mời tất cả đến nhà anh chị ấy để vui Xuân Mậu Tý sắp đến, và anh chị Hoàng CN9 cũng tuyên bố sẵn sàng đón anh chị em đến Aix en Provence để giới thiệu Côte d'Azur, vùng trời nổi tiếng thơ mộng và quyến rũ của xứ Pháp.

Bussy Saint George, 10 Dec 2007

Trần Kiêm Cảnh CN3

# Thân Làm Chồng

Phượng Hoàng Sư Tâm

Bẩm sinh ta đã hiền lành,  
Từ khi lấy vợ, trở thành hiền khôn  
Còn nàng thướt ấy ngây ngô  
Sau khi xuất giá thành cô “xếp sòng”  
Suốt ngày oán trách với chồng  
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì

Cái hôm mà nàng Vu Quy,  
Ta biết ta sẽ bị “đi” lai rai ...  
Khổ thân cho kiếp con trai,  
Một lần lấy vợ, bắng hai lần mù  
Lung thì mỗi ngày mỗi gù,  
Cày ba bốn jobs, để bù nàng tiêu

Ngày xưa thi giống Tiên Chiêu,  
Nay thi túa tựa lão tiêu phu già  
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà,  
Bởi vì Stock đang đà đi lên  
Ngày nay Stock đã lênh đênh  
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày  
Lương bổng không đủ trái bày,  
Tiền đâu quà cáp, như ngày xa xưa

Ngày trước nàng dạ, nàng thưa,  
Nói năng dịu ngọt, cho vừa lòng anh  
Anh tưởng hoa ở trên cành,  
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa  
Lời nói không mất tiền mua,  
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau

Bây giờ chẳng hiểu vì đâu,  
Nàng mang chứng bệnh, cứng đầu lặng lẽ  
Còn mặt thì cứ hầm hầm,  
Nàng trợn một cái, ta bầm mẩy hôm  
Việc nhà chẳng chịu trông nom,  
Shopping một bận, ba hôm mới về  
Nhà thì đang ở nhà thuê,  
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngắn ngang  
Muốn tìm đôi vớ để mang,  
Phải mót cả tiếng, bươi ngang đồ nàng

Ngày ngày đọc báo thời trang,  
Hết ra mốt mới, nàng mang về liền  
Nàng rất có khiếu xài tiền,  
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha  
Tuần sau mốt khác mới ra,  
Một mốt tuần trước, lau nhà chẳng thương

Ngày xưa đón nàng ở trường,  
Nàng hồi về gấp, kéo mẹ nàng trông  
Ngày nay về ở với chồng,  
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ  
Còn nàng thì cứ hững hờ,  
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong

Suốt ngày đi chơi vòng vòng,  
Đêm về là bệnh, bảo chồng đắm lưng  
Quanh năm nàng mệt chùng chùng,  
Phải mua đồ bồ, về chung cho nàng  
Đi bác sĩ đủ thuốc thang,  
Cũng không chữa hết bệnh nàng hay la  
Khi ta làm hết việc nhà,  
Tự nhiên nàng khỏe, tức là ngủ ngon

Lúc nghĩ đến chuyện có con,  
Nàng hờ một cái, chẳng còn thiết tha  
Ra đường thấy vợ người ta,  
Về nhà thấy vợ tu ... cha cho rồi!  
Nhưng lỡ ăn kiêp ở đời,  
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay

Biết đâu sẽ có một ngày,  
Ta có cơ hội, giải bày vợ hay  
May ra vợ có nương tay,  
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu  
Làm chồng phải nhớ lấy câu,  
“Nhất vợ, nhì trời”, đừng ấu phanh thây!



# Ngày Xưa Thân Ái

Mai Xuân Thành CN10

Bạn hiền,

Trước mặt tôi là màn ảnh máy vi tính đang chiếu lại đoạn phim Thầy Trần Kiêm Cảnh đọc diễn từ trong tiệc tiếp tân của ngày Đại hội Kỹ sư Công Nghệ thế giới lần đầu tiên sau ba mươi năm ly tán. Vẫn với nụ cười thân tình và giọng nói ấm áp của ngày xưa thân ái, Thầy đã làm cho tôi xúc động bồi hồi. Cái video clip dài 8 phút này tôi đã mở ra xem đi xem lại nhiều lần, nhưng lần nào mỗi cảm xúc cũng tràn ngập lòng, cuốn tôi trở về một thời dĩ vãng thật tuyệt vời.

Trước khi chấm dứt Thầy không quên nhắc nhớ các giáo sư của trường. Thầy nói : "...Nhớ tôi quí Thầy tôi xin mạn phép nhắc lại Ông Giám đốc Văn Đình Vinh, người cha đẻ Kỹ sư Công Nghệ, một người Thầy mà đối với...(bị ngắt quãng vì ôn áo)...Rất tiếc Cụ Văn Đình Vinh nay đã qua đời. Theo tôi biết Cụ đã sống ở San Jose này. Nếu nay Cụ còn sống chắc Cụ cũng vui lắm !....." Một

người Thầy Công Nghệ đã không còn nữa, để chứng kiến ngày hội ngộ tung bừng của những môn sinh mà Thầy thương như con đẻ, ở một nơi không phải là Trung tâm kỹ thuật Phú Thọ, vào một thời điểm khó có ai mơ thấy được, nhiều năm sau ngày Trường bị xóa tên theo mệnh nước nôi trôi. Nuôi con nên vóc nên hình, công lao Cha Mẹ thật bao la như trời biển. Còn ân sâu nghĩa nặng của quí Thầy đã dốc tâm đào luyện cho môn đệ thành người hữu dụng và danh vọng cho xã hội thi biết lấy gì để so sánh cho vừa!

Xin mời Bạn, hãy cùng tôi thấp lén một nén hương lòng để tưởng nhớ Thầy Văn Đình Vinh, một vị Thầy đã cho Anh Chị Em ta hành trang vào đời không những chỉ có kiến thức và trí tuệ mà còn đầy ắp tình thương yêu của một người Cha dành cho nhiều đứa con mà đứa nào cũng nhận được phần đều nhau.

Những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ của một đời người là những gì trân quý nhất, không dễ gì để mất đi được nhưng lại thật dễ để chia sẻ cùng nhau, với những người bạn đã qua một thời yêu dấu cũ. Hay với cả những ai còn mang nỗi hoài niệm về quãng đời thanh xuân thơ mộng. Học cùng Thầy, cùng sách, biết nhau cả thi có gì để mà giấu diếm hay khoe khoang. Kể chuyện tâm tình để nhắc nhớ về những ngày xưa thân ái cho vui thôi. Phải không, Bạn hiền? Mời Bạn thoái



mái cùng tôi trở lại mái trường Công Nghệ thân thương vào những năm 65...69. Tôi nói thoải mái là vì đi với tôi Bạn bè cần phải lo hộ chiếu hay visa gì cả. Cũng chẳng cần phải đổi tiền giấy nhỏ một đô, năm đô, để “thí cô hồn” cho những bộ mặt khó đăm đăm, nhăn nhó như khi phải gió ngoài ở các cửa khẩu nữa đâu. Tôi mượn được chiếc máy vượt thời gian rồi. Cứ lên ngồi, bấm nút, nhắm mắt lại, mở mắt ra là tới nơi thôi!

Nhớ lại trước năm 65 một chút, khi tôi đang chuẩn bị thi Tú tài đôi. Tôi cũng đã bắn khoán như bao học sinh khác là không biết nên theo học môn gì khi vào Đại học. Ba tôi muốn tôi thi vào trường kỹ sư, còn Mẹ tôi lại muốn tôi trở thành thầy giáo. Bà thường bảo “Con ốm yếu thì liệu học kỹ sư có nổi không? Mẹ thích con làm giáo sư hơn!” Tuy có ý kiến nhưng hai đãng sinh thành vẫn để tôi tự ý chọn. Lúc bấy giờ, đối diện nhà tôi có anh T. một kỹ sư thủy lâm, đi làm có xe đưa đón rất oai vệ. Cách nhà tôi vài căn cũng có hai anh em anh Ph. và Tr., anh Tr. tốt nghiệp Đại học sư phạm, hàng ngày đi dạy chạy một chiếc Mobylette máy ho khục khắc hoải, còn anh Ph. kỹ sư Công Chánh, làm trưởng ty, đi làm bằng công xa đàng hoàng... Nếu ở vào trường hợp của tôi, trước những “giương sáng” ấy, Bạn sẽ chọn học môn nào?! Nhưng nếu quyết định học kỹ sư thì nên chọn ngành nào? Cũng giống như anh 6 Nguyễn Sáu, tôi có cái duyên với Công Nghệ, qua một câu chuyện rất dễ thương và nhớ đời mà tôi sắp kể ra đây. Trong thời gian học thi, tôi cùng một nhóm tụ tập ở nhà một anh bạn để giao bài. Căn phòng sát vách có một anh tên Sê, bạn tôi bảo anh đang học kỹ sư Phú Thọ. Vào giờ giải lao, chúng tôi thường ra ngoài ngoài ban-công chuyện trò và gần như lần nào cũng thấy anh Sê ngồi bên kia, vì không có vách ngăn giữa hai ban-công. Có lẽ thấy chúng tôi học chuyên cần và hiền lành nên anh thấy mến và lên tiếng hỏi thăm trước. Thế là chúng tôi như đang chơi vơi trên giòng nước gắp được chiếc phao, xùm lại “phỏng vấn” anh về trường kỹ sư Phú Thọ. Anh cho biết anh đang học Công Nghệ và khuyên chúng tôi nên thi vào trường này. Trước đây, nghe nói tới kỹ thuật học

trò phổ thông “ớn” lắm! Nhưng qua anh Sê, chúng tôi thấy Công Nghệ có nhiều môn học hay quá và muốn “kết” liền! Khi thấy chúng tôi còn do dự, sợ không biết thi đậu nổi không vì mỗi năm trường dành cho dân phổ thông có 12 chỗ thôi, thì anh khuyến khích “Tôi thấy máy bồ học dữ quá, chắc không rót đâu. Cứ thử đi!” Lúc đó anh đang học năm cuối, sang năm anh sẽ là ông Kỹ sư rồi, nhưng lúc nào anh cũng khiêm tốn, bình dị và tươi vui. Giọng nói thân mật, gần gũi và đầy thiện ý của anh đã gây cho chúng tôi một niềm tin vào tương lai. Tôi nghĩ đó là một “ngõ rẽ” đầy may mắn (một hạnh ngộ) trong đời học trò cùng với nhóm bạn thân của tôi. Nghe lời khuyên của anh 5 Võ Kim Sê, chúng tôi đã “thử”, và may thay, có tới ba đứa đã trở thành đàn em Công Nghệ của anh. Thế đó, “mối duyên Công Nghệ” thật đầm thắm đã đến với tôi từ trước khi thi đậu vào trường nữa! Ra trường, làm việc cho Công ty đường, tuy bận rộn nhưng mỗi lần gặp là anh hỏi han rất kỹ về việc học của chúng tôi. Anh đã chỉ dẫn và mang những cuốn sách của riêng anh ra cho mượn để trau dồi thêm. Anh 5 Kim Sê ơi! Em còn nợ Anh mấy cuốn sách quí. Ngày sập trời, bọn “ba mươi” lùng xục khu nhà Anh em mình đã ở, trong chiến dịch gọi là “truy quét tàn dư văn hoá đồi trụy và phản động”, khuân đi hết nguyên một tủ sách của gia đình em, không cần biết đó là sách gì, trong đó có những sách Anh cho mượn. Biết lấy gì để trả lại cho Anh đây! Cho tới hôm nay, sau hơn 40 năm, qua biết bao cuộc bể dâu, mối thân tình của Anh và tôi vẫn y như ngày nào!

Một khung trời mới lạ và đầy hấp dẫn đón chào ngày tôi bước chân vào trường Công Nghệ. Vì đã chuẩn bị tinh thần nên đối với các môn học kỹ thuật mới mẻ tôi xem là những khám phá kỳ thú dù có lúc cũng phải cố gắng một cách vất vả! Như ngày đầu tiên học Cơ xưởng, bắt thăm Máy Dụng cụ trúng ngay Ông khổng lồ Titan ! Tên học trò trung học phổ thông ốm yếu là tôi đã không biết bao sức lực cho chiếc máy mà ai cũng sợ này ! Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết vì sao lúc đó tôi chả ngán tí nào cả ! Trong truyện truyền kỳ, ông khổng lồ Goliath quyền lực biết bao mà còn

bị anh chàng tí hon David hạ mà! Tôi đã tinh táo vượt mồ hôi để khuất phục anh chàng Titan kịch cợm này thôi.(Nói ngay tình, còn có con đường nào khác nữa đâu!) Bắt chấp chiếc mâm nặng nè, phải bấm môi, phùng má mới xoay cho được, và cái “xa dao” vẫn muôn trẹo tay nó mới nhúc nhích, tôi đã cố công tạo được những thành phẩm mà Ông Thầy Peret do đặc xong là gật gù làm cho thăng nhô lên tinh thần quá trời ! Chi có một điều làm tôi bận tâm lắm, là chi sợ Mẹ tôi lo, nên mấy tháng đầu,sau những giờ học Cơ xưởng về nhà, dù mệt nhọc bơ phờ đến đâu cũng làm bộ khoẻ khoắn, nhún nhảy, huýt sáo vang nhà cho Mẹ tôi đừng chú ý!

Tinh tôi thấy cái gì mới lạ là thích lắm (nói ham của lạ chắc không sai!) và môn học mà tôi thích thú đến say mê là môn Kỹ nghệ họa. May mắn là chúng tôi được học môn này với Thầy Văn Định Vinh. Thầy dạy cả hai lớp học riêng, cho Nhóm A (học sinh từ trung học kỹ thuật) và Nhóm B, gồm 12 tên ngơ ngáo chúng tôi, nhìn vào các bản vẽ như lạc vào rừng rậm! Phải học thế nào cho đến năm thứ hai là hai nhóm sát nhập làm một. Yêu cầu khó khăn này phải làm cho được bằng mọi giá. Chúng tôi cố gắng miệt mài và Thầy cũng đã vất vả không kém. Nếu lúc đó có ai ghé thăm lớp học, mới thấy công khó và sự tận tâm của Thầy. Nếu chúng tôi còn nhỏ hơn một chút, chắc Thầy phải cầm tay để tập cho vẽ quá! Ngày đó, tôi đã tâm cảm được một điều là dạy cùng một môn học cho hai nhóm có trình độ khác biệt một trời một vực, Thầy đã làm hết sức mình, giống như dạy cho những học trò học dở, đầu óc còn u tối, theo kịp một nhóm học sinh giỏi vậy. Muốn làm được việc này, ngoài lương tâm của một giáo sư, Thầy còn cho chúng tôi tình thương yêu của một người Cha, tận tụy chăm sóc cho những đứa con thua kém các con khác. Từ ngày ra trường, và cho mãi đến hôm nay, qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời luân lục, mỗi lần nghĩ đến Thầy là tôi đều có cảm tưởng như trên đường thiên lý nhọc nhằn, được dừng chân ngồi nghỉ dưới gốc một cây cao sừng sững đang toả bóng mát thật bao dung để thấy lòng êm á vô cùng.

Thầy nói chuyện rất nhò nhẹ và giảng bài cũng thế nên tôi thường ngồi ở hàng ghế đầu để nghe cho rõ. Có lẽ nhờ có “hoa tay” nên học vẽ nhanh và hay thắc mắc, hỏi này hỏi nọ, nên Thầy chú ý đến tôi nhiều hơn và hay nhờ tôi làm một số việc nhỏ như gom bài tập, phát bài...Có khi, trong giờ học Thầy phải đi ra ngoài, thường nhờ tôi làm “phụ giáo”, chỉ thêm chút ít những gì tôi biết cho bạn nào cần giúp (chữ “phụ giáo” mới nghe tưởng là “bánh” lắm, nhưng thực ra không phải đâu, nó có nghĩa là người phụ giúp chuẩn bị học liệu cho giáo viên tiểu học, do đám bạn đặt ra để chọc ghẹo tôi mà thôi!). Tuy vậy, cái “uy tín” này của tôi cũng được 11 anh chàng kia chấp nhận một cách thật dễ dãi và vui vẻ mới ngộ chứ! Bằng chứng là mỗi lần muôn “xin xỏ” Thầy cái gì đó thì tựi nó lại đầy tôi ra, làm như là chỉ có tôi xin mới được thôi! Tí dụ như : “ Ngày mai, mày xin Thầy chờ lên Công trường Điện lực 33-66 trên Thủ Đức nghe mày!” Nghe êm tai quá xá! Cái cơ sở Điện lực tôi tân đang xây cất này có quá nhiều thứ để học hỏi. Nhưng không phải chỉ có thể để hấp dẫn chúng tôi. Trên đó còn có những huynh trưởng Công Nghệ, tuy rất bận rộn nhưng đón tiếp đàn em thật nồng hậu. Lần nào tôi xin Thầy cũng cười và gật đầu. Thế là cả lớp hì hửng thu gọn sách vở gởi trên văn phòng rồi lên xe. Chiếc xe Falcon màu xanh rêu to tướng của Thầy rồi cũng dù chõ em được tôi một tá sinh viên kỹ sư, tuy lớn đầu rồi mà vẫn còn đáng được xếp hạng ba, chỉ thua có ...qui và ma mà thôi!

Kể chuyện Công Nghệ mà không nói tới những nụ cười thì thiếu sót lắm Bạn hiền ơi! Mọi bạn tiếp tục đi với tôi lên Công trường 33-66 nhé. Bảo đảm với bạn, lên đó nhìn thấy các anh dù bạn tí tí nhưng lúc nào cũng cười là bạn sẽ thấy ám lòng lắm! Xe lên nơi là Thầy sẽ bàn giao tụi tôi cho các anh hướng dẫn đi xem các nơi. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó Thầy làm Giám đốc Chương trình nhiệt điện này, và huynh trưởng Công Nghệ thi thường gặp các anh Lê Minh Quân, Lâm Dân Trường, Nguyễn Sáu...Xuống xe là Thầy đi trước. Thầy đi nhanh lắm, những bước thật dài và mạnh chứng tỏ lúc nào Thầy cũng bận,

phải tranh thủ thời gian. Các anh ra đón. Thế là từ ngoài xe chúng tôi thấy được những nụ cười... Bọn "phá phách" là chúng tôi vẫn hay "thấy mặt đặt tên" cho vui và dễ nhớ, nhờ thế mà mấy chục năm sau vẫn không quên bạn à! Thầy "cười mím", anh 3 Minh Quân "cười cởi mở", anh 6 Nguyễn Sáu thì "cười thoải mái", còn nụ cười của anh 3 Dân Trường thì thôi... hiền hết biết, tự tôi gọi là "cười Như lai"! Trong suốt mấy năm học tôi nhớ ít khi Thầy cười thành tiếng và không bao giờ thấy Thầy tỏ ra bất bình chuyện gì cả. Trên khuôn mặt hiền từ của Thầy luôn phảng phất nụ cười dịu dàng. Mà hình như, Thầy thường cười bằng ánh mắt nhiều hơn.

Nói tới đôi mắt cười, tôi xin kể thêm một kỷ niệm vui có một bức chân dung thật sống động mà chắc có nhiều Anh Chị đã từng ngắm qua. Chỉ sau một năm nhập môn là tôi đã trở thành một thằng em "được việc" của các anh "chức sắc" vì tính sốt sắng, nhanh nhau mỗi khi được sai phái. Vui nhất là cuối năm, có Dạ vũ tất niên, một sinh hoạt truyền thống rất được hâm mộ của Công Nghệ. Lễ hội được tổ chức thật trang trọng và rinh rang nhờ qui Thầy và các anh chị kỹ sư đã ra trường ủng hộ rất hào phóng. Thế nhưng, khi sắp đặt cho nhóm "bị gậy" đi hành nghề thi hình như cũng hơi...lo! Vì ai cũng ngại đến gặp huynh trưởng vừa tặng tiền vừa cho "miễn phí" vài bài "morale"! Trong danh sách phân công cho tôi có Chị Cá Quách Thị Thu. Nếu đừng có ai nói gì hết thì tôi sẽ lên đường lòng vui phơi phới, đây này có anh còn "nhận định tinh hình" rằng: "Thằng Thành mặt mũi hiền lành, đi xin tiền chị Thu là...hợp cảnh rồi!" Và, lại còn dặn với theo: "Nói phòng xa, nếu bà chị giảng "morale" thì cứ cười, ngậm họng ăn tiền nghe mày!!"....Trời ơi. Sao vậy?! Nếu Chị Cá có đọc những giòng chữ này xin Chị đừng cười và trách mấy cậu em ấm ớ. Kể chuyện xưa cho vui thôi. Khi vào trường, tôi đã hân diện vì có hai bà chị Công nghệ và hâm mộ lắm, rất muốn diện kiến, nhưng nghe nói vậy cũng hơi "rét" chứ! Cuối năm, thời tiết mát mẻ, gõi xe ở gần bùng binh chợ Saigon xong, bước vào trụ sở trung ương Hoà xa Việt Nam mà vẫn còn rộn mồ hôi! Lòng

"nặng triu ưu tư" tôi bước chậm dọc theo hành lang để ngắm nhìn những bức chân dung của các vị Giám đốc Hòa xa treo trên tường. Sau những bức hình của các ông râu xồm là hình của Thầy Văn Đình Vinh. Tôi đứng yên và ngắm khá lâu, bức ảnh rất đẹp, trông Thầy thật nghiêm nghị và hình như Thầy đang cười với tôi. Cười bằng ánh mắt. Bức ảnh đẹp sống động đã tạo một ấn tượng mạnh khiến tôi vui và thư thái trở lại. Vừa lúc đó, một bác tùy phái bước đến hỏi và đưa tôi vào văn phòng của Chị Thu. Phòng làm việc của Chị rộng rãi và trang nhã gây cho tôi một cảm giác ấm cúng. Từ sau bàn giấy thật to Chị đứng dậy vui vẻ tiếp đón. Bạn hiền ơi! Nếu có ai chưa bao giờ thấy Chị ngồi trong văn phòng Chánh Sự vụ ấy và gặp Chị ở một nơi khác sẽ không nghĩ một phụ nữ với dáng vẻ thanh nhã và vui tươi ấy là một kỹ sư, chứ đừng nói là kỹ sư Công Nghệ, không ai tin đâu! Nhìn Chị cười là tôi thấy "phê" quá! Chị ân cần hỏi han đủ thứ, từ chuyện học đến tố chất niêm chí không nói....gi快讯! Trước khi tiến tôi ra về chị cho một bao thư "nặng" hơn của mấy anh trai nữa. Theo hành lang ra ngoài, tôi dừng lại nhìn chân dung của Thầy và cười thầm "...thì ra, mấy ông anh chỉ nghe tin đồn rồi lo thôi!".

Tưởng nhớ Thầy Văn Đình Vinh và môn Kỹ nghệ họa tôi phải nhắc đến một người bạn hiền của Công Nghệ 10. Đỗ Văn Chơn, một kỳ tài độc nhất vô nhị của trường về môn học quan trọng hàng đầu này. Tôi không nói quá lời đâu. Chơn từ Cao Thắng vào Công Nghệ. Những học sinh kỹ thuật giỏi Kỹ nghệ họa là điều hiền nhiên, nhưng Chơn là tác giả của những bản vẽ toàn bích, đúng và đẹp từ bỏ cục cho đến tinh tế vẽ, chữ viết. Trong đời làm việc kỹ thuật tôi chưa từng gặp một bản vẽ của một người nào khác đẹp hơn. Tôi đã thường lân la xem Chơn vẽ để học hỏi thêm. Nếu được một lần tận mắt chứng kiến thì bạn mới tin những điều tôi vừa nói. Bạn còn nhớ chứ. Về một góc vuông có "bo" tròn thì mình quay compas một phần tư vòng trước, rồi dùng bút nối hai đầu của cái vòng cong đó là xong. Khéo tay thì nét vẽ xuông, vụng thì "mụn" sẽ nổi lên! Chơn cũng làm y như mình thôi. Nhưng khi nối hai đầu phần tư vòng tròn

Chơn đặt bút thật nhẹ, kéo cho chỗ giáp mí hơi khuyết một chút (nếu không khuyết thì cũng chắc ăn là không nỗi cộm, đó là “bí quyết” mà Chơn đã truyền nghề cho tôi), rồi dùng đầu kim nhọn của compas gạt nhẹ cho đầy đặn mí nối của nét vẽ. Số chưa? Chắc bạn mới nghe lần đầu phải không? Cần cù và sáng kiến như thế vẽ không “hết xảy” sao được! Chơn là người bạn đáng quý, không chỉ vì tận tình với bạn bè thôi, mà còn rất hiền. Ít nói, chỉ cười thôi.

Tôi và Chơn là hai thái cực nhưng quý mến nhau mới lạ chứ! Chơn điềm đạm còn tôi thì lúc nào cũng đùa được. Chọc ghẹo cho vui nhưng có tên muồn nỗi sùng, còn Chơn thì chỉ cười hiền lành chẳng bao giờ giận cả. Có một hôm Chơn hỏi tôi: “Mày là dân phồ thông mà sao vẽ cũng “độc” quá vậy mày?!” Tôi cười hỏi lại: “Úa. Mày không nghe nói kiếp trước tao là kỹ sư Công nghệ sao?” Chơn trợn mắt: “Hồi trước cũng có kỹ sư Công nghệ nữa hả? Mà làm việc ở đâu?” Nghe tôi bảo “làm việc trên thiên đình” bạn hiền cười hà hả rồi phản: “Ở trên thiên cung sướng muôn chét còn xuống đây làm chi! Mày bị sa thai hả? Hay ở trên hồng có bán rượu?” Tôi chép miệng như tiếc rẻ: “Rượu ngon ê hè mày ơi. Tiên nữ xinh như mộng nhưng khô một nỗi là chai rượu nào cũng có cái lỗ nhỏ dưới đáy, còn các nàng tiên thì.....” (Xin phép ngưng kể tiếp chỗ này để khỏi bị rầy nghe Bạn hiền!) Nghe xong, Chơn cười cười rồi bỏ đi chỗ khác.... Chơn thân mến, tôi không biết giờ này Bạn đang ở đâu. Nếu đọc được những giòng chữ này, chắc Bạn sẽ dành ít phút để tưởng nhớ Thầy Văn Đinh Vinh, người Thầy kính yêu của Anh Chị Em mình, đã một đời cống hiến tài năng cho nước nhà nói chung, và trường Công Nghệ nói riêng, qua những chức vụ chỉ huy các cơ sở kỹ thuật có tầm vóc quốc gia và còn dành thêm thi giờ và tâm lực cho việc đào tạo nhân tài để phát triển kỹ nghệ, canh tân và xây dựng một đất nước phู cường. Tôi nhớ có lần tranh luận, tôi nói “...đứa nào Thầy cũng thương như nhau.” Thi Bạn cãi lại“...nhưng mà hình như tao thấy Thầy thương tao và mày hơn mày thằng kia một chút

xiu!! ” Đọc lại chuyện cười vừa rồi, chắc Bạn sẽ rủa thầm “thằng qui này, già đâu rồi mà còn khoái bông đùa!”. Có phải vậy không, Bạn hiền?

Xin phép dừng bút nơi đây. Kính chúc quý Thầy Cô, huynh trưởng và các bạn những điều tốt đẹp nhất.

Thân ái,

Mai Xuân Thành CN10

## Tập Làm Văn

Đề Bài: Em hãy phân tích đoạn Thuý Kiều trao duyên lại cho Thuý Vân

Bài Làm:

Đây là một sáng tạo lớn trong cả văn học lẵn kinh doanh. Hiện nay chúng ta mới có những hợp đồng về buôn bán, xây dựng... vậy mà Nguyễn Du, một Nhà Thơ lớn cách chúng ta gần hai trăm năm, đã đưa ra một Hợp đồng mới “Hợp đồng kinh tế - tình cảm”. Đầu tiên, Thuý Kiều đã hẹn ước với Kim Trọng suốt đời. Nhưng sau đó, do cò trục trặc từ bên A (Thuý Kiều) nên nàng Thuý Kiều đã tự ý huỷ hợp đồng hẹn ước với bên B (Kim Trọng). Chính do sự huỷ bỏ này mà Kiều đã phải bồi thường thiệt hại cho chàng Kim một trăm ngàn. Vì vậy nàng đã thốt lên:

“Trăm ngàn gửi lại tình quân  
Tơ duyên ngắn ngủi có ngàn áy thoi”

# Đường về nhà em tuy gần mà xa dịu vơi

Đoàn Minh-Báy CN17

Sau khi có kết quả Tú Tài phần hai Kỹ Thuật Đà Nẵng, tôi khăn gói vào Sài Gòn để tìm một trường đại học nào đó để thi. Đích của tôi nhắm đến là trường Quốc Gia Kỹ Sư Công nghệ (Phú Thọ) rồi mới thi vào các trường khác như là Đại học Sư phạm, Nông Lâm Súc, Kiến Trúc... nếu không đậu thi sẽ ghi danh học trường Khoa Học hay trường Vạn Hạnh.

- Bây giờ vào hồi nào đó? Học hành thi cử thế nào? Chú họ tôi hỏi khi tôi đến thăm ông.

Chú tôi là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hoà, ông tốt nghiệp tú tài hai Kỹ thuật Cao Thắng Sài Gòn.

- Con đã đậu tú tài hai kỹ thuật rồi chứ ạ! Con vào đây để thi vào trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ.

Chú tôi khen và khuyên bảo:

- Vậy mà giỏi quá! Nhưng chú khuyên con nên chọn một trường nào khác để thi dễ đậu hơn chứ trường Kỹ Sư Phú Thọ mình khó chen chân vào đó lắm con ạ!

- Sao vậy chú?

Chú tôi tâm sự :

- Chú đã từng, các bạn của chú đã từng và cuối cùng cũng phải vào quân ngũ cả.

Tạm biệt chú tôi, trong lòng phẫn vân. Tôi quyết định phải tìm một trường nào đó để luyện thi. Trên đường Lê Văn Duyệt có trung tâm luyện thi Trường Sơn bắc thê, bên ngoài có quảng cáo tên của hai vị thầy giáo nổi tiếng Sài Gòn thời bấy giờ về toán, lý là Cù Anh Hưng và Vũ Mộng Hà. Tôi về nhà xin tiền anh tôi để ghi danh học luyện

thi chồ này.

- Trong các anh chị ngồi đây có ai là người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định không? Thầy Cù An Hưng hỏi cả lớp luyện thi trong giờ học đầu tiên.

Tôi ngồi im không nhúc nhích, tôi sợ lộ dân nẫu của mình, và để thăm dò tại sao ông thầy Sài Gòn này hỏi như vậy, tôi thấy không ai trả lời.

Thầy Cù An Hưng nói tiếp:

- Như vậy các anh chị gặp may đây! Nếu có mấy thằng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định mà đi luyện thi nữa thì các anh chị khó mà địch lại họ, học sinh ngoài đó chịu khó và giỏi nữa, các anh chị coi chừng đó!

Sau khi nghe người thầy nói tiếng này phát biểu, lòng tôi bớt phẫn vân, phẫn khích lợ thường làm cân bằng lời khuyên của chú tôi, tôi phải cố gắng... thế là cuộc sôi kinh nầu sú bắt đầu...

Sĩ tử ngồi bên cạnh tôi là một cô gái, mặc áo dài trắng, khuôn mặt không đẹp nhưng rất dễ thương, rất tiêu thư, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm theo tiếng phán của thầy, cuối xuống ghi ghi chép chép, tóc xoá xuống bờ vai gầy, hộp bút đẹp làm ranh giới giữa tôi và nàng. Nàng chưa thốt lên lời nào nên tôi chưa biết nàng dân tình hay dân Sài Gòn.

Hôm sau, tôi đến trước ngồi vào chồ cũ đầu bàn. Nàng đến sau, cắt giọng xin vào chồ cũ bên cạnh tôi, nghe giọng nói tôi đoán nàng không phải là dân Sài Gòn.

- Bạn ở Sài Gòn hay ở tỉnh khác vào luyện thi? Tôi hỏi nàng khi đang ngồi chờ thầy đến.

- Tôi ở Đà Nẵng, còn bạn cũng vậy phải không? nàng trả lời và hỏi lại tôi.

Giọng nói của tôi rặc Quảng Nam Đà Nẵng nên nàng nhận ra ngay, thế là tôi có đồng hương bên cạnh cùng sôi kinh náo sú.

Sau buổi học tôi thường thấy người chị nàng, đưa nàng về trên xe Honda PC; còn tôi đứng chờ xe lam đưa đón. Hồi đó, Sài Gòn không có xe buýt mà chỉ có xe lam xịt khói "thơm" mù trời cùng tiếng rồng mỗi khi tăng ga vượt mặt. Sau này anh Bốn tôi dành dụm được ít tiền, thấy tôi đi xe lam vất vả và để khích lệ tôi học tập nên mua cho tôi chiếc mobylette để đi học.

Nàng thấy tôi đi xe gắn máy, nàng nhởn nhơ tôi chờ về. Tôi làm sao từ chối lời đề nghị hay ho này được? Đường về nhà nàng, có hàng cây xanh mát, đường rộng thênh thang, ngồi phía sau nàng hay hỏi tôi về toán học, vật lý học mà nàng không hiểu trong lớp... tôi vui vì được người đẹp tin cậy.

- Xe sao vậy? nàng hoảng hốt khi tôi lắp xe vào lề vì chết máy.

- Chắc bu-gi bị chết rồi! tôi lo lắng trả lời.

Sau một hồi chùi súc, rồi thử lửa, rồi leo lên leo xuống đạp đồ mò hỏi hột, xe vẫn không nổ, nàng vẫn đứng vịn yên sau để tôi đạp cho cân bằng không một chút ngại ngùng. Cuối cùng, hai đứa dắt bộ, nàng leo đèo theo sau như cùng cam cộng khổ, đến tiệm sửa xe mua bu-gi mới và lại lên đường về nhà nàng với nắng đẹp, với bóng mát cây xanh và với tiếng hát khe khẽ của nàng.

Sau ba tháng dùi mài kinh sú, ngày thi gần kề, ngày học cuối cùng tôi cũng chờ nàng về, nàng mời tôi vào nhà uống nước. Nhà nàng giàu có, có nhiều loại xe dựng trong nhà nhưng nàng không muốn đi chỉ muốn được ngồi sau chiếc xe mobylette cà tàng của tôi, tôi thật cảm động khi biết điều này. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại sau này.

Sau khi thi xong trường QG Kỹ Sư Công Nghệ, tôi còn phải lo đi thi vào trường Kiến Trúc, Vạn hạnh... nên tôi quên băng nàng.

Được tin trung tâm QG Kỹ Thuật có kết quả thi tuyển, tôi rất lo lắng. Khi thấy tên tôi trong danh sách trúng tuyển, tôi mới hết lo và mừng vui khôn xiết. Tôi chợt nhớ tới nàng.

- Reng... reng... reng, tiếng chuông nhà nàng vang lên sau khi tôi bấm vào.

Nàng ra mở cửa với khuôn mặt nửa vui nửa buồn.

- Tôi đến để báo tin vui của tôi đây, tôi nói.

- Đâu rồi hả? nàng hỏi.

- Đúng vậy! Còn bạn thì sao? tôi hỏi lại.

- Rớt rồi! Chúc mừng sĩ tử đồng hương nghe! nàng nói giọng buồn hiu.

Nàng thi vào trường Đại học Sư Phạm, nhưng đâu có sao! Nàng sẽ ghi danh học đại học Khoa Học mà! Lòng tôi không còn hào hứng như trên đường tới đây. Tôi và nàng ngồi nói chuyện một lát và nàng cáo từ để đi công chuyện với Ba nàng.

Hai tuần sau, tôi nghĩ nàng thích chè Hiền Khanh, nên ghé thăm nàng rủ đi ăn chè coi như khao thi đậu. Tôi bấm chuông và chờ đợi trước cổng nhà nàng.

Người phụ nữ giúp việc vừa mở cửa vừa hỏi tôi:

- Cậu có phải là cậu Bảy không?

- Dạ phái! Chào thím!

- Cô chủ gửi cho cậu thư này!

- Cho con gấp cô chủ được không thím?

- Cô chủ đã đi Mỹ cách đây hai hôm. Nghe ông chủ nói đi du học tự túc gì đó!

Tôi cầm lá thư, nhét vội vào túi áo, không dám đọc tại chỗ. Đường về nhà chỉ còn tiếng rồng của xe lam và mùi xịt khói "thơm" của nó. Ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên qua trần xe yếu ớt. Sao nàng không cho tôi hay để đưa tiễn dù chỉ một lần, miên man suy nghĩ, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Thâm Tâm để làm vời đi nỗi sầu:

*Dưa người tôi không đưa qua sông  
Sao có tiếng sóng ở trong lòng*

Bóng chiều không thắm không vàng vọt  
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong  
Về nhà, lên gác, tôi vội đọc thư nàng:  
"Chàng Sĩ Tử Đồng Hương yêu mến!"

Hôm gặp nhau ở nhà em, không phải em buồn vì thi rớt, mà em buồn vì phải xa Việt Nam, xa những hàng cây đưa em về, xa những người mới quen thân thiết. Em sợ không vượt qua thách thức của con tim mình nên không dám ngồi lâu đón ấm với anh. Chắc còn lâu lắm, dù trên đất Mỹ phồn hoa đô hội, em mới quên được chiếc xe mobylette, những ngày học ở lò luyện thi Trường Sơn. Chúc anh học giỏi để trở thành Kỹ Sư Công Nghệ.

Giữa giọt nước tôi xin về như lá

Trên cây đồi mai mốt mãi mùa thu  
Nàng Sĩ Tử Đồng Hương"

Sau khi đọc lá thư nàng, tôi thấy vui lên một chút vì nàng còn nhớ đến tôi. Thật lòng, tôi với nàng chưa nói yêu thương, chưa có lời ước nguyện, mà tấm lòng của nàng làm ấm áp đời tôi. Tôi chúc cho nàng gặp nhiều may mắn trên đường công danh sự nghiệp nơi xứ lạ quê người. Còn tôi ngày mai đây tôi sẽ bước vào một trường tiếng tăm, chắc sẽ gặp nhiều đồng môn vui tính để đi hết đời sinh viên tươi đẹp nhất đời.

Đoàn Minh-Bảy CN17

## Ơn Thầy

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.

Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.

Lớp im lặng.

Thầy giáo morm ý: - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"

Lớp tiếp tục im lặng.

Thầy giáo lại morm ý - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đó".

Lớp lại tiếp tục im lặng.

Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Đây là câu gì?

Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.

- Em cho biết đó là câu gì?

- Thưa thầy đó là câu..."Làm thầy mày không nên đó"

PH kẽ

## Thần cung hiếu... làm

Hai vợ chồng cùng 60 tuổi, kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Một vị thần hiện ra cho mỗi người một điều ước. Bà vợ xin trước, bà suy nghĩ một giây:

- Ước gì tôi được một chuyến du ngoạn trên chiếc thuyền tình Queen Mary.

Thần hóa phép, bà thấy mình ngồi đong đưa trên chiếc du thuyền lộng lẫy. Thấy vợ đã biến mất, ông mắt lim dim rồi ra điều ước:

- Ước gì tôi có một bà vợ trẻ hơn tôi 30 tuổi.

Thần hóa phép, ông chồng hóa thành cụ già 90 tuổi.

PH kẽ



# Tường Trình về buổi Họp Mặt KSCN tại Sài Gòn 2/2008

Nguyễn Văn Thái CN11

Theo thông lệ, các Đại Sư huynh Khóa 1 luân phiên đứng ra tổ chức buổi Họp mặt thường niên vào một ngày gần Tết cho các anh em KSCN đang có mặt ở VN về dự.

Năm nay do anh Lê Văn Dĩnh trách nhiệm. Buổi họp đã diễn ra vào chiều tối ngày 17/2/2008 tại nhà hàng Vạn Xuân số 36 đường Phạm ngọc Thach, Q.3, TP HCM. Tất cả có 35 người đến dự, trong đó gồm 31 KSCN các khóa và thêm 4 vị Phụ nhân.

Khóa 1 có anh Dĩnh và anh Nghiệp, còn chị Quách Thị Thu bận việc có thông báo trước không đến. Các khóa đều có người đại diện, đặc biệt có 2 anh từ nước ngoài về VN dịp Tết, cùng đến dự là Anh chị Nguyễn Võ Đức CN2, và anh Văn Đình Thạnh CN8.

Sư huynh Võ Sáng Nghiệp vẫn điềm tĩnh, chậm rãi, còn Sư huynh Dĩnh vẫn hoạt bát oai phong, tiếng “moa” lấn tiếng cười giòn vắn sảng khoái vang xa. Mừng vì các Sư huynh đã qua cái tuổi “cô lai hy” mà vẫn khỏe mạnh. Nhìn anh V

Đ Thạnh, mọi người đều nhắc đến Thầy Vinh. Các bạn trẻ khóa 17, 18, 19 nay tóc cũng đã điềm màu.

Mở đầu là những phút đàm thoại, anh Dĩnh nói rất hăng say: Anh giới thiệu, chúc Tết, nêu lý do họp, kể các chuyện linh tinh và chuyện đi họp ở Mỹ, v.v... cuối cùng cuộc họp chuyền qua về tổ chức nhân sự:

- Ban Đại diện liên lạc đương nhiệm, Anh Hướng cũng như anh Liêm, sức khỏe đang kém nên yêu cầu người khác thay thế, qua đàm nghị được nhất trí, cuộc họp chỉ định một Ban liên lạc mới gồm có 3 người:

Anh Nguyễn Văn Thái CN11

Anh Lê Đình Tiên CN13

Anh Nguyễn Anh Tiên CN17

- Việc cử người đi họp ở Toronto vào tháng 8/08, anh Dĩnh và chị Thu đã có kế hoạch di công việc riêng, cho nên được đề cử làm Đại diện anh em trong nước.

- Đề nghị các Anh em thường dùng phương tiện trên internet, email để liên lạc với nhau nhanh và tiện lợi hơn.

- Lần họp mặt năm tới cũng dự kiến ngay sau Tết ÂL, trước ngày Rằm tháng Giêng và phải thông báo sớm hơn để có nhiều anh em đến dự, nhất là để số anh em ở nước ngoài biết có thể kết hợp về VN dịp Tết và cùng dự.

Phản sau đó chuyền qua buổi tiệc, Anh em vừa ăn vừa hàn huyên nói chuyện vui vẻ.

Người tường trình: Nguyễn Văn Thái



# Một thử thách mới cho chính quyền Hà Nội

GS Lê Mạnh Hùng

Đầu tháng này, trên 20,000 công nhân đã đình công để đòi tăng lương tại một cơ sở của Đài Loan sản xuất giày cho công ty giày thể thao không lồ Nike của Mỹ. Gần một tuần sau, khi công ty đồng ý mọi yêu sách thì cơ sở này mới được mở cửa sau một cuộc đụng độ nổ ra hai ngày sau khi công nhân đình công.

Cuộc đình công phản đối này chỉ là sự kiện xảy ra mới nhất trong một loạt những tranh chấp lao động đang xảy ra tại Việt Nam lúc gần đây mà hầu hết nhắm vào chính những công ty nước ngoài mà chính phủ Hà Nội của đảng Cộng Sản Việt Nam những năm gần đây đã cố gắng chiêu dụ để họ bỏ tiền ra đầu tư vào Việt Nam yểm trợ cho chiến lược phát triển kinh tế nhờ xuất khẩu. Nhưng mức độ rộng lớn và gay gắt của cuộc đình công tại cơ sở sản xuất giày Nike cho thấy chiến lược này đang rơi vào trong một tình trạng đặt chính quyền Hà Nội vào một vị thế khó xử.

Theo tài liệu của chính tờ báo Người Lao Động của Hà Nội, chỉ riêng năm ngoái đã có ít nhất 541 vụ tranh chấp lao động xảy ra tại các cơ sở đầu tư của nước ngoài liên quan đến tất cả 350,000 công nhân. Những cuộc tranh chấp này có nguồn gốc phát xuất từ những bất mãn của công nhân trước những bất công càng ngày càng hiện rõ trong xã hội và được làm trầm trọng hơn bởi tình trạng lạm phát phi mã khiến cho giá cả các hàng tiêu thụ đã tăng đến 19.4% vào tháng ba năm nay so với tháng ba năm ngoái - mức độ tăng giá cao nhất từ

13 năm nay với giá các loại lương thực thực phẩm và xăng dầu còn tăng cao hơn nữa.

Kể từ khi các chế độ Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, hầu hết những biện minh cho quyền cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam nằm trong lý luận rằng họ là những người có khả năng nhất mang lại phát triển kinh tế và sự thịnh vượng cho Việt Nam. Những cải tổ về kinh tế qua cái gọi là chính sách đổi mới bắt đầu từ năm 1986 và được thúc đẩy mạnh thêm kể từ năm 2000 đã giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt được một tốc độ trung bình là 7% trong những năm qua. Sự tăng trưởng này đã giúp cải thiện bộ mặt xã hội Việt Nam, đưa nhiều gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng ngược lại nó đã làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo và những bất công kinh tế lên gấp bội.

Trong lúc nhiều gia đình tại thành thị đã trở thành khá giả và tham gia vào "xã hội tiêu thụ" như tại những nước phương Tây thi rất nhiều những người công nhân, nhất là những người dân quê rời bỏ đồng ruộng để lên các thành phố làm công, hầu như không được hưởng gì trong tiến bộ kinh tế này cả. Nhưng vì hệ thống chính trị Việt Nam là một hệ thống chính trị độc tài không cho phép có một thách thức gì đến quyền lực của chính quyền, thành ra các cuộc đình công này trở thành những hành động duy nhất mà công nhân có thể làm được để ảnh hưởng đến chính sách lao động của nhà nước. Kể từ khi Việt Nam còn là một thuộc địa của đế quốc Pháp, chưa bao giờ mà

các cuộc tranh chấp lao động trở nên phổ biến đến như hiện nay. Theo Phan An, giám đốc sở Lao Động, Thương Bình và Xã Hội thành phố Sài Gòn thi kể từ năm 1998 đến nay đã có hơn 1,000 vụ đình công diễn ra tại đây. Theo Phan An 98% các vụ đình công này là bất hợp pháp và xảy ra tại các cơ sở do ngoại quốc đầu tư.

Những cuộc đình công này đã buộc chính quyền phải nhượng bộ. Năm 2005, chính quyền đưa ra một bộ luật lao động mới và tăng mức lương căn bản gần 40% gây xôn xao trong giới đầu tư nước ngoài vốn đến Việt Nam với mục đích nhằm lợi dụng mức lương nhân công rẻ và những điều kiện làm việc dễ dãi cho giới chủ tại đây. Nhiều công nhân tại các nhà máy do người nước ngoài đầu tư bị bắt buộc phải làm thêm đến 1,000 giờ phụ trội một năm trong những điều kiện làm việc nghèo nàn và thiếu thốn.

Tình trạng này là một tương phản rõ rệt so với công nhân tại các xí nghiệp quốc doanh, nơi lương tối thiểu được đặt cao hơn 35% trong khi lương của các công nhân có tay nghề cao hơn tới 134%. Mặc dù vậy còn thấp so với các nước khác, nhưng số lương 200-250 đô la một tháng tại nhà máy xi măng Hà Tiên hoặc con số 120-180 đô la một tháng tại nhà máy giấy hay còn cao hơn nhiều so với con số 59 đô la một tháng mà chủ Đài Loan trả cho các công nhân nhà máy sản xuất giấy cho Nike.

Nhưng Hà Nội không dám buộc các công ty nước ngoài phải áp dụng những tiêu chuẩn như các công ty quốc doanh vì sợ rằng họ sẽ bỏ đi sang các nơi khác mà lương bỗng còn thấp hơn nữa. Và dưới áp lực của những nhà đầu tư nước ngoài, chính quyền Hà Nội đang thảo ra một nghị định buộc công nhân phải chịu các tổn phí tạo ra cho chủ nhân vì các cuộc đình công và cho phép chính quyền vi lý do “quyền lợi quốc gia” bắt buộc các công nhân đình công phải trở lại làm việc. Nếu nghị định này được đưa ra thì chắc hẳn giữa nhà nước và giới công nhân sẽ đi tới một cuộc đụng độ.

Và đây quả là một điều mia mai nếu ta nhìn lại lịch sử hiện đại của Việt Nam. Cuộc biểu tình phản đối đầu tiên chống lại chế độ thực dân Pháp bùng lên vào năm 1908 - cách đây đúng 100 năm - để chống lại chính quyền Pháp áp đặt một quy chế lao động cưỡng bách và bóc lột. Và việc này đã được Hồ Chí Minh khai thác trong cuốn Bàn Án chế độ Thực Dân Pháp tại Đông Dương trong đó ông Hồ đã đồng hóa thực dân với nô lệ. Nhưng vào lúc này các hậu duệ của ông Hồ trong đảng Cộng Sản Việt Nam đang có nguy cơ di lại con đường của thực dân Pháp cũ khi họ tịch thu ruộng đất của nông dân, xây dựng nhà nghỉ mát ở bờ biển và trên núi hoặc ở nước ngoài và đánh golf vào giờ nghỉ ăn trưa với những tay tư bản phương Tây.

Hồ Chí Minh trong cuốn sách nêu trên đã đặt câu hỏi: “Nước Pháp đã làm gì mà chúng ta phải biết ơn?”. Nay một thế hệ những người công nhân mới tại Việt Nam có thể cũng sẽ đặt lại câu hỏi này đối với đảng Cộng Sản Việt Nam. Và một số cũng đã đặt ra những câu hỏi này. Tháng 10 năm 2006, một số người bắt đồng chinh kiến đã thành lập một tổ chức nhằm tranh đấu cho công nhân và nông dân. Mặc dù bị đàn áp ngay và tháng 12 năm 2007 những người đứng ra lập tổ chức này đã bị xử bắn năm rưỡi tù vì tội “lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm đến quyền lợi của nhà nước cũng như các quyền lợi chính đáng của công dân”. Nhưng, như cuộc đình công của 20,000 công nhân vào đầu tháng này cho thấy, vẫn còn có những người khác tiếp tục đấu tranh cho công lý và bình đẳng. Dù chính quyền Hà Nội có đàn áp hay không, phong trào đấu tranh này sẽ còn tiếp tục trong tương lai và sẽ quyết định số phận của chế độ, nhất là trong khi nền kinh tế đang đi vào một cơn sốt lạm phát.

Lê Mạnh Hùng

# Nước non xúi Lào

(Thái-Vinh mến tặng các chàng trai Việt làm rể xứ Lào)

Năm anh Hai đi hỏi vợ, Má thấy tôi vui vẻ tro  
tài chọc ghẹo hết cô này đến cô kia, bà hào hứng  
nói nhỏ:

- Con coi trong đám nhân công quần thuốc của  
má nếu ưng ý cô nào, má sẽ hỏi cho?

Tôi làm bộ nhõng nhẽo, gạt ngang:

- Con thấy không có cô nào được hết, mà con  
cũng sẽ không lấy người cùng quê như anh Hai  
đâu!

Má tôi không bằng lòng:

- Đừng mắt gốc, con ạ!

Tôi cười to:

- Má đừng lo, thầy bói nói con có số lấy vợ  
ngoại quốc mà!

Buổi chiều đến Chiang Khong, nàng vui mừng  
chi qua bên sông Mekong nói, "Bên kia là quê  
hương em!" Đêm hôm ấy năm bên này không hiểu  
sao câu nói đùa với Má tôi ngày xưa lại trở thành  
sự thật làm tôi trăn trọc thao thức suốt đêm theo  
tiếng chó sủa và tiếng gà gáy bên Houay Sai cho  
đến sáng hôm sau, ăn quà sáng xong, mỗi người  
còn được một hộp đựng phần ăn trưa đêm theo  
bao gồm trong giá vé từ Chiang Mai đến Luang  
Prabang 1500 Baht mỗi người (1 đô la đổi được  
khoảng 30 Baht của Thái Lan), chúng tôi xuồng  
thuyền nhỏ rời Chiang Khong giã từ xứ Thái Lan  
bước qua cảng Đông Dương (Indochina) đi vào  
xứ Lào.

Houay Sai là một làng nhỏ đèo heo hút gió,  
nhưng là thủ phủ của tỉnh Bokeo nằm trong khu  
Tam Giác Vàng giáp biên giới Miền Điện và Thái  
Lan mà ngày xưa vừa nổi tiếng là khu dãi cát ra  
vàng vừa là ô buôn thuốc phiện. Từ Houay Sai  
chỉ cần bơi thuyền qua dòng sông rộng độ 1 km là  
sang xứ Thái, dễ như đi chợ; nhưng tìm đường đi  
bộ đến cố đô Luang Prabang của xứ Lào thì rùng

núi chập chùng, chỉ có con đường đi thuyền xuôi  
dòng sông Mekong là gần nhất, xa đê độ 300 km!  
Hèn chi Houay Sai trước kia hết bị Miền Điện tới  
Thái Lan thay phiên chiếm lấy! Houay Sai chắc  
không có gì vui, nên từ mờ sáng dân làng đã tụ  
tập ra bến sông chờ coi khách du lịch! Lê phí xin  
chiếu khán nhập cảnh cho du khách Mỹ là 30 đô  
la, nhưng vào ngày cuối tuần, phải thêm phụ phí  
1 đô la, vì người Lào biết cách sống rất nhàn nhã,  
không thèm say mê làm thêm ngày nghỉ như người  
Mỹ! Ở Houay Sai không có gì coi, lèo tèo vài ba  
quán bán thức ăn cho du khách ngồi chờ thuyền  
xuôi nam. Thuyền chúng tôi là loại thuyền chậm  
(Slow Boat) chờ khoảng 50 người, không còn chỗ  
trống, nhưng vẫn cà rịch cà tang chờ kiêm thêm  
gần 100 khách, chờ thêm xe đạp, xe gắn máy, và  
hàng hoá lai rai nên mãi tới gần ăn trưa mới nhô  
neo. Thuyền có mái che, hai bên có hàng ghế gỗ  
lót gói đậm ngồi được hai người, dài thông như  
một chiếc xe trống trái chạy trên nước rất êm ái.  
Thuyền không trang bị phao cáp cứu, chắc chưa  
bao giờ bị tai nạn chăng? Còn một loại thuyền  
khác nhỏ như ca nô chỉ chờ độ 6 người trang bị  
dài dù mũ áo an toàn, chạy nhanh gấp đôi (Fast  
Boat); nhưng ít khách du lịch nào muốn đi, dù giá  
tiền rẻ hơn 200 Baht vì phải ngồi im một chỗ, lại  
không dám coi cảnh thoái mái vì sợ gió thổi hay  
đụng đá ngầm, cứ phải lo bầu tay vào thuyền cho  
thật chặt! Ngoài thuyền trường mặc quần đùi đi  
dép cao su bình dị, thuyền thủ đoàn còn có một nhân  
viên phụ và một tiếp viên kiêm phu nhân của vị  
thuyền trưởng lo bán nước giải khát và khuyên  
như các du khách trẻ đừng ngồi trên mạn thuyền.  
Nhưng khuyên thế nào được? Bà cứ bán hết chai  
bia Lào này tới chai bia Lào khác làm du khách  
trẻ say sưa cao hứng ca hát nói chuyện cười vui  
như thuyền cười đi rước dâu; có anh còn cầm chai  
bia Lào bò ra nằm phơi nắng trước mũi thuyền

làm choán mắt tầm nhìn tránh đá ngầm của thuyền trưởng!

Từ Houay Sai xuôi về nam, sông Mekong bỏ hòn Thái Lan chảy quặt sâu vào xứ Lào, dòng sông Mekong như con rắn không lồ nhẹ nhàng uốn mình trườn len lỏi giữa rừng núi cao vút xanh rì. Nhà sàn ven sông thưa thớt. Trâu bò tự lang thang gặm cỏ đê để trẻ con vui đùa nghịch nước trên sông. Mỗi khi có thuyền ghé vào đỗ khách, lũ trẻ chạy ủa lại mừng. Cảnh sắc làng quê thật thanh bình, các em ở đây không phải đi bán hàng cực khổ moi tiền du khách như trẻ em bên xứ Chùa Tháp, nhưng không biết các em có được đến trường học, hay cứ tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ kia quanh quẩn bên ruộng nương hoặc đánh cá trên sông? Một ý nghĩ buồn buồn mới thoáng qua bỗng chợt vụt tan theo con thuyền chòng chành. Mọi người đứng dồn hồn một bên mạn thuyền cố nhìn và chụp hình bác đánh cá trên sông vừa bắt được cá to chèo thuyền đem lại bán!

Khách du lịch Tây Ba Lô phần đông là những sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp Đại Học bên trời Âu hay Úc Châu. Họ thường bỏ ra một năm hay sáu tháng đi du lịch đó đây cho đã, rồi mới trở về kiếm việc làm! Người Mỹ không có truyền thống phiêu lưu như vậy, nên nghe chúng tôi ở Mỹ, chưa đến tuổi về hưu mà được đi du lịch liên tiếp 2 tháng khiến hai người bạn Mikael và Cina từ Thụy-Điển (Sweeden) giật mình! Mikael và Cina đã về hưu và đang làm một vòng du lịch xuyên 4 nước Thái Lan, Lào, Cam Bốt, và Việt Nam. Chúng tôi đã nhanh chóng kết bạn và giới thiệu trước vài cảnh đẹp ở quê hương Lào và Việt Nam cho 2 người bạn này, nhưng lúc thuyền đến bến Luang Prabang lạc nhau; rồi tình cờ một tháng sau chúng tôi lại gặp nhau ở khách sạn Hoàng Linh trên đường Đề Thám, Sài Gòn! Thấy Mikael có cuốn cẩm nang du lịch các nước Đông Nam Á, tôi mượn đọc ngẫu nhiên về lịch sử nước Lào. Càng đọc, tôi càng hiểu thêm quê vợ và thương mến người dân Lào vô cùng.

Lịch sử nước Lào thật trái ngược với lịch sử quê tôi. Nếu người Pháp không mang súng ống đến đô hộ, thì bộ mặt Việt Nam ngày nay chắc phải khác hơn nhiều, vì Việt Nam luôn luôn là một

cường quốc ở Đông Nam Á. Việt Nam dưới thời vua Minh Mạng từng bảo hộ cả xứ Chùa Tháp và vùng Sầm Nứa của xứ Lào; nhưng nếu người Pháp không đến Việt Nam thi chưa chắc nước Lào được tồn tại như ngày nay! Vì từ ngày vua Fa Ngum chính thức thành lập vương quốc Lan Xang hay xứ Triệu Voi vào năm 1350, nước Lào luôn luôn bị ba nước láng giềng hùng mạnh là Miến Điện, Thái Lan, và Việt Nam xâm chiếm tàn phá liên tục cho đến năm 1707 thì vương quốc Lan Xang bị bẻ ra làm 3 mảnh riêng rẽ Luang Phrabāng, Viang Chan, và Champāsak. Năm 1804 vua Anuvong từ Viang Chan vùng lên tái lập xứ Lào, nhưng rồi lại bị Thái Lan chiếm đô hộ, nước Lào tưởng chừng như đã bị xoá tên hẳn ra khỏi bản đồ Đông Nam Á. Năm 1883 Pháp đô hộ Việt Nam, 10 năm sau săn trộn chiếm luôn Cam Bốt và Lào thành lập xứ Đông Dương. Nhưng thoả ước chia cắt biên giới Lào-Thái ký kết tay đôi giữa Pháp và Thái Lan đã khiến xứ Lào vô cùng tức tưởi mất đi rất nhiều phần đất bên kia sông Mekong, và đặc biệt mất gần 15 triệu dân Lào ở vùng Đông Bắc Thái Lan ngày nay!

Lào đang mùa nắng, mực nước sông Mekong thấp, chảy rất dịu dàng, trừ vài chỗ nước chảy xoáy mạnh vì bị đá chắn ngang giữa dòng khiến thuyền phải chạy tránh gần bờ. Lúc chạy ngang qua mấy tảng đá lớn có bàn thờ cẩm nhang đèn tôi rơm người, nhưng nàng bình tĩnh giải thích chi có đàn bà con gái đi thuyền lỡ mặc quần áo màu đỏ và tới số chết mới bị thẳn sông Mekong bắt làm vợ! Thuyền đi trên sông êm ái suốt 6 tiếng đồng hồ, được nửa quãng đường Houay Sai và Luang Prabang thi ghé vào làng Pakbeng nghỉ đêm. Pakbeng là một ngôi làng nhỏ bé thơ mộng nằm trên dốc núi, nhưng Pakbeng lại là một bến đò chính rất nhộn nhịp chờ hàng hoá từ tỉnh Oudamxai xuất cảng sang hai vùng nam bắc sông Mekong. Lúc chúng tôi vào nhận phòng ngủ ở Monsavanh Guesthouse giá 6 đô la một đêm, được phát một cây đèn pin, chưa biết làm gì với cây đèn này thì chủ nhân vui vẻ giải thích gần Pakbeng có đập thuỷ điện trên sông Nam Beng, vào mùa nước lớn thi điện dù dùng xài không hết phải bán sang Thái Lan, nhưng đến mùa nước hạ, thi điện hay bị cúp bất thình linh, nên dân làng Pakbeng quyết định

không thèm xài thuỷ điện. Hầu hết các hàng quán và nhà cửa ở mặt đường chính đều có máy phát điện riêng; nhưng sau 10:30 tối, tất cả các máy điện đều phải tắt để dân làng yên lặng âm thầm làm việc giúp xứ Lào gia tăng dân số. Chúng tôi cầm đèn pin dạo phố, gặp chủ quán đứng dưới đường chào hàng niềm nở, ngo lên thấy quán tre thấp đèn lồng xinh xắn, bèn trèo lên quán. Quán không dự trữ sẵn thực phẩm nấu ăn tươi, nên mỗi khi khách đặt món ăn nào, chủ quán cũng phải xách xe chạy vụt lên dốc mua hàng, rồi chạy về giao cho đầu bếp vừa ru con vừa nấu nướng. Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được ăn, nhưng không một thực khách nào phản nản vì thức ăn rất ngon miệng và khung cảnh rất tình tứ! Chủ quán lại giới thiệu một quán tạp hoá duy nhất do người Việt làm chủ bên kia đường để chúng tôi ghé lại thăm. Nghe chúng tôi nói tiếng Việt, chị Li mừng rỡ cảm động vì đã 20 năm lấy chồng Lào về Pakbeng, chị chưa có cơ hội về thăm lại quê nhà ở tỉnh Hải Dương!

Mười giờ sáng hôm sau, chúng tôi đổi thuyền rời Pakbeng chạy suốt 8 tiếng đồng hồ mới đến cõi đô Luang Prabang. Hành trình đi thuyền ngày thứ hai dài lê thê này, thẳn sông Mekong xứ Lào cùng thẳn Angkor xứ Chùa Tháp hợp nhau âm thầm hành hạ khiến sức khoẻ của tôi đã tồi tệ. Luang Prabang là một thành phố nhỏ bé với kiến trúc cổ kính và thơ mộng nằm giữa ngã ba hai dòng sông Mekong và sông Khan. Hòn Ngọc Viễn Đông trước kia ở Sài Gòn, hay Bangkok bây giờ chỉ có vẻ đẹp hào nhoáng ồn ào sầm uất bên ngoài; nhưng Luang Prabang mới chính thật là Hòn Ngọc đẹp không cần trau chuốt, đẹp hơn bất kỳ hòn ngọc nào khác ở Á Đông khiến tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã ưu ái chọn làm di sản chung của thế giới cần được gìn giữ. Đạo chơi Luang Prabang nên đi bộ hoặc cõi xe đạp mới thưởng thức được vẻ đẹp cực kỳ cảm tú của sông núi bao bọc chung quanh cõi đô. Chúng tôi thả bộ dọc hai bờ sông, coi người Lào làm bánh, dệt vải, mệt thì dừng lại uống nước dừa, thấy bà cụ Lào ngồi ăn trái cây dưới hiên nhà một mình cũng ghé vào chào. Người Lào vô cùng hiếu khách và bình dị. Đi du lịch ở xứ Lào rất thoải mái không lo sợ bị giật ví hay bị công an mời vào văn phòng làm việc, khiến

du khách đến Lào thăm một lần cảm tình cứ muốn trở lại. Ngay giữa lòng thành phố Luang Prabang có Wat Phu Si kiến trúc rất độc đáo nằm trên đỉnh đồi cao 100 mét với nhiều cây Hoa Đại cổ thụ, trèo hơn 328 bậc tam cấp, lên đỉnh ngắm cảnh chiêm tà rơi trên sông chan hoà cùng mầu hoàng kim bọc tháp vàng Phu Si (Tháp Mầu) đẹp rực rỡ lạ lùng. Đảo mắt xuống chân đồi, thấy vườn thượng uyển, hoàng cung, với bức tượng đồng vua Sisavang Vong kin đáo từ từ chim dân vào bóng tối im lim! Luang Prabang vui nhất ở khu chợ đêm bán hàng kỷ niệm là nơi du khách ưa đến chụp hình và thưởng thức các món ăn ngon, sạch sẽ, lại rẻ tiền. Lúc đi ngang qua qua hoàng cung, nay đã biến thành viện bảo tàng, chúng tôi đến vừa kịp lúc vở kịch múa dân gian Phra-Lak Phra-Lam mở màn diễn lại một câu chuyện thần thoại kỳ bí về người không lồ Virahu hành hương tò lòng ngưỡng mộ nhà hiền triết Phakyin sống trên đỉnh núi Meru. Khi Virahu thấy cảnh đẹp rùng núi Meru, trong lòng cực kỳ khoan khoái bèn cúi lạy khắp bốn phương cảm tạ trời đất, thì con rắn mối Kapkur tưởng làm Virahu kính trọng mình bèn ra mặt kiêu ngạo. Virahu tức giận rút chiếc vòng thần ném chết Kapkur, nhưng vô tình lại làm sập ngọn núi Meru khiến Virahu hoảng sợ bỏ chạy. Phakyin vô cùng thương tiếc, bèn ra lệnh Chithabouth đi rao truyền khắp nơi tìm người tài giỏi dựng lại ngọn núi Meru. Thotsakan với nhiều phép tắc và được sự giúp đỡ của các vị thần linh bốn phương đã dựng lại ngọn núi Meru khiến Phakyin hết sức vui mừng ban cho Thotsakan được quyền tự do chọn lựa phần thưởng. Thotsakan nhất quyết chọn Nang Uma là một trong các phu nhân của Phakyin. Phakyin không thể nuốt lời hứa dành để Nang Uma yêu quý nhất ra đi!

Chao ôi, xứ Lào đẹp thơ mộng như ngọn núi Meru, người Lào dễ thương và thành tín như Phakyin, thê bạn có mơ ước được làm rể xứ Lào như tôi không?

Thái-Vinh CN17

# Thầy Văn Định Vinh và Những Ngày Cuối

Nguyễn Giụ Hùng CN09

Sáng ngày 19 tháng 11-1990, tất cả anh em cựu sinh viên trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ tại vùng San Jose và các vùng phụ cận đều đến tụ tập đông đủ tại nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam để tiễn đưa thầy Văn định Vinh kính yêu của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tất cả chúng tôi đến từ sớm và yên lặng ngồi ở những hàng ghế cuối để chờ giờ hành lễ, những hàng ghế đầu dành cho gia đình và bằng hữu của gia đình Thầy. Không khí nhà thờ lúc ấy thật trang nghiêm và yên lặng, cái trang nghiêm yên lặng của một buổi tiễn đưa nhẹ nhàng và cảm động chứ không bi thương dù là sự ra đi đột ngột của Thầy là sự mất mát lớn lao cho gia đình Thầy cũng như gia đình KSCN.

Gia đình KSCN ở đây là tôi muốn nói đến toàn thể ban Giám đốc, ban Giảng huấn, nhân viên, và những người có liên hệ đến trường QGKSCN mà trong đó phải kể đến gần như hầu hết là môn sinh, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhận được sự giúp đỡ, chăm sóc hay giáo huấn của Thầy. Thầy Vinh có thời gian không những vừa là Giám Đốc, vừa là Giáo sư của trường mà còn là một trong số những người rất quan trọng đã góp công vào việc khai sinh ra trường này từ những buổi ban đầu, khi nó còn mới mẻ và đầy khó khăn. Gia đình KSCN đã coi thầy Vinh như người cha, người anh cả kính mến của mình, kính về tài, trọng về đức độ và yêu mến vì tính bình dị, gần gũi, thương yêu đối với tất cả sinh viên trong trường. Sự kính trọng dành cho Thầy, không những đến từ người Việt nam mà còn đến từ những vị giáo sư người Pháp nử. Tôi nghe anh Nguyễn Sáu (CN06-học trò cung

của Thầy) kể lại, mỗi khi thầy Vinh bước vào lớp dạy của thầy Martin, thầy Martin tiếp thầy Vinh với thái độ vô cùng cung kính và nể trọng, nghĩa là Thầy rất có uy tín ngay cả với những vị giáo sư người Pháp của trường.

Tôi không có cái may mắn được học trực tiếp với Thầy nhưng lại có cái may mắn được gần gũi trò truyện với Thầy vào những ngày cuối cùng của Thầy ở San Jose, nơi Thầy Cố định cư và chung sống với gia đình anh chị Văn định Phúc, người bạn cùng khoá CN09 với tôi. Trong những bữa ăn gia đình được mời tại nhà anh chị Phúc, Thầy



kể cho chúng tôi nghe thật nhiều về cuộc đời của Thầy, kể cả những chuyện xa xưa. Có lúc cao hứng, Thầy đã vượt ra khỏi tinh thần trôi để kể về những mẩu chuyện vui vui của mình, chúng tôi cứ phải cười phá lênh dù là Cô Vinh, một người đàn bà vô cùng nhu mì, thỉnh thoảng lườm Thầy để nhắc khéo chồng đừng đi quá xa trong những câu chuyện kể. Thầy chỉ âm ỉ : "Con cháu trong nhà mà". Chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe Thầy nói thế và cảm thấy mình được gần gũi với Thầy hơn. Tôi biết bản tính của Thầy là người ít nói và nghiêm nghị.

Bên cạnh những câu chuyện vui không phải là không có những câu chuyện buồn. Trong thời gian bị kẹt lại ở Việt Nam sau năm 1975, Thầy đã phải vất vả làm trong sự mưu sinh hàng ngày. Với tính khí khai của kẻ sĩ ngày xưa, Thầy đã không cộng tác với chế độ mới và cũng không nhờ và vào sự giúp đỡ của ai, dù ở trong tay Thầy, có những bắng cấp đứng vào hàng cao nhất nước. Thầy chấp nhận những công việc lao động chân tay nặng nề mà hậu quả của những công việc ấy là đã làm Thầy bị điếc một tai. Tôi nghe câu chuyện này làm tôi càng kính trọng thêm về nhân cách của Thầy.

Thầy kể hết chuyện ngày xưa đến chuyện ngày nay. Lúc đó, ở San Jose, Thầy đang chờ đợi chính phủ Pháp trả lời về số tiền hưu phái trả cho Thầy vì có một thời gian Thầy làm cho chính phủ Pháp khi còn ở bên Tây. Sau này tôi được Phúc cho biết là Thầy mất trong một buổi sáng sớm khi Thầy dậy pha cà phê uống rồi đột nhiên ngã gục trên bàn vì bệnh "tai biến mạch máu não" (stroke), trên tay vẫn còn cầm giấy tờ của chính phủ Pháp chính thức trả lời chấp nhận trả tiền hưu bỗng cho Thầy mà Thầy vừa nhận được trước đó mấy hôm. Anh Phúc cũng cho biết là Thầy ra đi rất nhẹ nhàng, theo tôi Thầy còn ra đi thanh thản nữa vì đã đạt được điều mong muốn cuối cùng lúc tuổi già. Chắc lúc này Thầy đang mỉm cười ở trên cao nhìn xuống thằng học trò của Thầy đang ngồi viết mấy dòng nhận xét này.

Thời gian trước khi Thầy mất, sức khoẻ của

Thầy rất tốt, chỉ trừ có một lần tôi phải vào bệnh viện O'Connor thăm Thầy vì Thầy phải đi mổ mắt vì bệnh "hột cườm". Hôm đó tôi hơi xúc động khi thấy Thầy nằm trên giường bệnh với khuôn mặt thật mệt mỏi. Thầy không nói gì mà chỉ đưa tay cho tôi bắt. Phúc bỏ ra khỏi phòng, tôi đứng nắm tay Thầy rất lâu, nói vài câu hỏi thăm và chúc Thầy mau bình phục. Thầy không nói gì mà chỉ gật đầu và bóp nhẹ tay tôi. Cô y tá trở lại để thay băng mắt cho Thầy, tôi từ giã Thầy ra về. Tôi ra về với lòng thương cảm và tôi đã không biết, buổi thăm hôm đó chính là buổi gặp mặt cuối cùng của tôi với Thầy. Ít tháng sau thì Thầy mất.

Buổi lễ ở nhà thờ diễn ra thật trang nghiêm. Những thủ tục hành lễ, diễu văn được diễn ra tuân tự. Trong cái trang nghiêm ấy thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng nấc khóc rất nhẹ và ngắn từ phía gia đình và những người thân của Thầy. Tôi phải lấy "kính râm" đeo vào mắt để che dấu sự xúc động của mình. Vài người chung quanh tôi cũng làm như thế. Linh cữu của Thầy đã từ từ được di chuyển ra khỏi phòng nguyện, khi đi ngang qua chỗ chúng tôi, chúng tôi cúi đầu chào và tuân tự bước ra khỏi hàng ghế theo sau linh cữu của Thầy. Tôi liếc thấy anh Nguyễn Sáu lau vội nước mắt.

Chiếc xe "limousine" màu đen chờ linh cữu Thầy từ từ chuyên bánh tiến về nghĩa trang Oak Hill và được hộ tống bằng bốn chiếc xe mô-tô cảnh sát dẫn đường. Theo sau linh cữu Thầy có hàng chục chiếc xe hơi nối đuôi nhau di chuyển một cách im lặng và chậm hơn so với tốc độ bình thường của những xe cộ khác trên đường phố.

Chiếc "Limousine" qua cổng nghĩa trang Oak Hill, tiến sâu vào phía trong và dừng lại tại ngôi đền nhỏ nơi chiếc huyệt đã được đào sẵn. Linh cữu Thầy được di chuyển ra khỏi xe và treo lơ lửng ngay trên miệng huyệt. Những thủ tục tang lễ của người Thiên Chúa giáo lại được tiến hành ở đây. Những lời cầu nguyện của Cha xen lẫn với tiếng gió thổi, với tiếng lào xào của lá cây và vài tiếng nấc như cố chặn lại tiếng khóc muôn bật ra. Tất cả những âm thanh ấy như toả ra và bao trùm lấy khu tang lễ..

Giờ hạ huyệt bắt đầu. Linh cữu Thầy được từ từ hạ xuống huyệt. Những tiếng khóc nay đồng loạt bật ra vang động. Chúng tôi cố len vào để tiễn Thầy bằng những cành hoa tươi như gửi đến Thầy lời cảm ơn cuối cùng và cầu mong Thầy sớm về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Phúc đứng lặng không khóc được, mắt đỏ hoe và nước mắt dàn dụa. Tôi nắm cánh tay Phúc xiết chặt như tò một lời chia buồn. Chiếc xe xúc cát bắt đầu đổ cát để lấp huyệt. Những tiếng “lộp bịch” đầu tiên rơi trên linh cữu làm trái tim tôi như thắt lại. Những âm thanh “lộp bịch” ấy như báo cho tôi biết đây là giờ phút thật sự tôi đã mất đi người Thầy kính mến của mình.

Chúng tôi ra xe để trở về nhà, lòng buồn man

mác, không ai nói với ai lời nào, đi trong yên lặng. Tôi liên tưởng tới một ngôi sao sáng vừa xẹt tắt trong màn đêm. Tôi ngược lên trời cao, trời hôm nay đẹp quá, như muốn nói với Thầy :” Chúng con cố gắng sống như Thầy và mong được chết như Thầy”. Sống được sự kinh trọng và chết được sự thương yêu của mọi người. Đến cuộc đời này một cách thanh thản và rời bỏ cuộc đời này một cách nhẹ nhàng.

Vâng, chúng ta hãy cố gắng sống như Thầy và mong được chết như Thầy.

Nguyễn Giụ Hùng CN09

## TÌNH YÊU

Tình yêu như thể rút thăm  
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau

Tình yêu như thể đi câu  
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài

Tình yêu như thể quan tài  
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run

Tình yêu như thể dây thun  
Lúc co, lúc giãn, lúc còn đứt ngang

Tình yêu như thể ông say  
Lúc nào cũng tường đang bay trên trời

Tình yêu như thể điềm mười  
Có hôm cho hết cả đời vẫn mong



Tình yêu như thể đuôi công  
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gi

Tình yêu như thể bánh mì  
Tây ta cũng thích chỉ vì nó ngon

Tình yêu như thể thời son  
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi

đhth Sưu Tầm

# BÊN XUÂN

(ĐÀN CHIM VIỆT)

Lời và Nhạc:  
VĂN CAO & PHẠM DUY



Thân hồn "Nước Lạnh" sau tầm

1. Nhì tôi tên chiếc cầu sỏi  
2. Nhì tôi sao vẫn còn ngó



nước Em đến tôi nát lèn. Bao lũ chim rồng họp tên trên kẽm Bên Xuân.  
ngó Em vắng tôi một chiều. Bên nước tiêu diệu còn hăng in nét dâng yêu.



Tiếng tôi rung cánh trống rú rít ca nhanh á. Cảnh đào hoa nắng chen  
từng đồi chim trong nắng khẽ ru uú uú ú . Lệ mùa rời lá chan



hết! Chim ca thiêng mèn, chim ngân xa uú uú ú . Hòn mưa ngọt ngọt trên  
hoa! Chim reo thường nhở, chim ngân xa uú uú ú . Hòn mưa ngọt ngọt về



về đây. Dùn nhau theo dốc suối như con tép. Cứ thấy chim ghen lôi em  
đâu? Người đi theo mưa gió xa muôn trùng. Lần bước phiêu du về bên



nhéo. Tới đây chân bước cùng ngập ngùng. Mất em nhe dâng thuyền sỏi  
cũ. Tới đây mây núi đổi chap chung. Liêu dương hờ tóc vâng trong



nước. Từ từ em rung theo gió nhẹ theo thung ngược bên Xuân.  
nóng. Gõt áo phong sương du khách con ngại ngùng nhìn bên Xuân.



Sương mỏng màng che lấp ló non xanh. Ối cành



bướm nâu còn trên lớp sóng xuân. Ài thế làng nghe rú rít oanh



cá Cảnh như vào mây thiết tha. Lai luyên tĩnh rực que.....

# Hội Ái Hữu Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ

Sau hơn 30 năm từ tán vi biến cỗ lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, khoảng 120 cựu sinh viên, cựu nhân viên Ban Giám Đốc/ Giảng Huấn, và thân hữu từ khắp nơi trên thế giới đã rất vui mừng được gặp lại nhau trong kỳ Đại Hội đầu tiên được tổ chức tại San Jose, California vào ngày 2 tháng 6 năm 2006.

Đại Hội lần thứ nhất này cũng còn để kỷ niệm trường QG Kỹ Sư Công Nghệ thân yêu của chúng ta đã được thành lập đúng 50 năm trước đó. Chính trong kỳ đại hội này, đại đa số các tham dự viên đã đồng ý thành lập Hội Ái Hữu Trường QG Kỹ Sư Công Nghệ để gìn giữ mối liên lạc và tương trợ lẫn nhau giữa quý thầy cô, cựu sinh viên, thân nhân, và thân hữu.

Đại Hội đã đề cử quý anh Nguyễn Sáu CN6, Ngô Lương Phú CN8, và Nguyễn Đắc Ứng CN13 vào Ban Dự Thảo để soạn thảo bản Điều Lệ, cũng như để đón nhận Hội Viên.

Qua nhiều lần sửa đổi dựa theo các ý kiến đóng góp xây dựng, bản Điều Lệ đã được thông qua tại buổi họp Tiên Đại Hội Kỳ 2 ở Washington, DC ngày 17 tháng 8 năm 2007. Tính đến tháng 4 năm 2008, Hội đã đón nhận được 119 hội viên.

Sau đây là Ban Điều Hành đại diện cho Hội trong Nhiệm Kỳ Đầu Tiên, 2007-2009:

1/ Hội Trưởng: anh Trần Kiêm Cảnh CN3, Cựu GD

2/ Tổng Thư Ký: anh Nguyễn Đắc Ứng CN13

3/ Thủ Quỹ: anh Nguyễn Sáu CN6

Nhờ sự đóng góp nhiệt tình của tất cả mọi người mà ngày hôm nay chúng ta đã thành công trong việc "Nối Lại Vòng Tay" của Công Nghệ ngày xưa!

USA, Tháng 9 năm 2007

[www.kysucongnghe.net](http://www.kysucongnghe.net)

*Quý vị cựu nhân viên Ban Giám Đốc, Ban Giảng Huấn, cựu Sinh Viên Trường QG KSCN muốn gia nhập Hội, xin vui lòng email về: kysucongnghe@yahoo.com*

## Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Trường QG KSCN

(Nhiệm Kỳ 2007-2009)

- 1 *Hội Trưởng:* GS Trần Kiêm Cảnh CN3, Cựu GD
- 2 *Phó HT kiêm Tổng Thư Ký:* anh Nguyễn Đắc Ứng CN13
- 3 *Thủ Quỹ:* anh Nguyễn Sáu CN6
  
- 4 *Cố Văn:* GS Bùi Tiến Rừng, Cựu GD
- 5 *Cố Văn:* GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

## Danh Sách Hội Viên Hội Ái Hữu Trường QG KSCN

(24 tháng 4 năm 2008)

1	Bùi Tiến Rừng, cựu GD	rtbui@uqac.ca
2	Phùng Văn Bộ, GS	phungvanbo@yahoo.com
3	Trần Thế Can, GS	trthcan37@yahoo.com
4	Nguyễn Hoàng Sang, GS	jshnguyen@sky.com
5	Nguyễn Hàn Tý, GS	tyhnguyen1@yahoo.com
6	Lê Quang Chất CN1	chatquangle_99@yahoo.com
7	Nguyễn Năng Cường CN1	phuoccuong@hotmail.com
8	Lê Văn Dĩnh CN1	dinhvanle@yahoo.com
9	Phạm Quang Đầu CN1	duahoa@aol.com
10	Chị Nguyễn Thành Đức CN1	yvettehuynh@hotmail.com
11	Bùi Ngọc Hảo CN1	Lymn@aol.com
12	Sầm Bửu Sơn CN1	sonbsam@yahoo.com
13	Nguyễn Văn Quang CN1	quang95129@yahoo.com
14	Nguyễn Văn Tân CN1	ntanhoa@yahoo.com
15	Quách Thị Thu CN1	quachthithukscn@yahoo.com
16	Tôn Thất Tiêu CN1	tonthat@9online.fr
17	Mai Thanh Tra CN1	
18	Nguyễn Võ Đức CN2	duc.van@sympatico.ca
19	Trương Tiến Huân CN2	hohuan98@yahoo.com
20	Lê Thanh Tân Văn CN2	vle@veytec.com
21	Nguyễn Đôn Xuân CN2	nguyendonxuan@yahoo.com
22	Trần Kiêm Cảnh CN3, cựu GD	kiemcanhtran@yahoo.fr
23	Nguyễn Hà Đoàn CN3	chinh tam@hotmail.com
24	Lê Minh Quân CN3	quanmle@yahoo.com
25	Nguyễn Hữu Tân CN3	tanng2006@yahoo.com
26	Lâm Dân Trường CN3	dtlam@scarlet.be

27	Nguyễn Văn Chuởng CN4	
28	Huỳnh Thạnh Đức CN4	ducthanhuynh@yahoo.com
29	Nguyễn Đinh Thuận CN4	thuannd@hotmail.com
30	Chị Huỳnh Thu Toàn CN4	anhvohuynh@gmail.com
31	Đào Hữu Hạnh CN5	bronsonhd@yahoo.com
32	Nguyễn Đôn Phú CN5	donnguyen88@yahoo.com
33	Nguyễn Sáu CN6	sau.nguyen@gmail.com
34	Phạm Xuân Thời CN6	ngonmtl@yahoo.ca
35	Trần Văn Thuận CN6	thuan_uyen@yahoo.com
36	Ung Văn Hồ CN7	vanhoung@rogers.com
37	Nguyễn Thành Ngưu CN7	nguu55@yahoo.com
38	Tạ Anh Võ CN7	vochauta@tampabay.rr.com
39	Lê Hoàng Giáo CN8	giaole42@yahoo.com
40	Ngô Lương Phú CN8	phuloingo@hotmail.com
41	Nguyễn Kim Quý CN8	kimquy39@hotmail.com
42	Dương Thiệu Toản CN8	duongthieutoan@yahoo.com
43	Phó Quốc Uy CN8	uythao@embarq.com
44	Nguyễn Đinh An CN9	
45	Huỳnh Phước Bàng CN9, cựu PGĐ	huynhpbang@hotmail.com
46	Võ Văn Bé CN9	bevan_vo@yahoo.com
47	Bùi Minh Chánh CN9	chanh.bui@gmail.com
48	Nguyễn Binh Cương CN9	ngbcuong@hotmail.com
49	Võ Văn Hoàng CN9	hoang.vovan@gmail.com
50	Âu Hùng CN9	henryau1@yahoo.com
51	Nguyễn Giụ Hùng CN9	hung_g_nguyen@yahoo.com
52	Vũ Ngọc Khánh CN9	
53	Văn Đinh Phúc CN9	phuc.van@sbcglobal.com
54	Hoàng Thanh CN9	hoangthanh45@hotmail.com
55	Nguyễn Hoàng Thu CN9	stevenslisa@hotmail.com
56	Mã Tường Trung CN9	matrung2000@yahoo.com
57	Mai Xuân Thành CN10	maixuanthanh2005@yahoo.com
58	Nguyễn Công Đàm CN11	damnguyen47@yahoo.com
59	Đỗ Huỳnh Hồ CN11	hodo416@yahoo.com
60	Nguyễn Văn Thái CN11	nvthai46@yahoo.com
61	Phạm Hữu Thể CN11	thetoneypham@aol.com
62	Trần Ngọc Dông CN12	dntran99@hotmail.com
63	Nguyễn Xuân Mỹ CN12	mynguyen47@yahoo.com
64	Đào Vị Dân CN13	Daneldao@yahoo.com
65	Nguyễn Kim Điều CN13	nkdieu@gmail.com
66	Nguyễn Huy Động CN13	donwinn2000@yahoo.com

67	Đoàn C Đức CN13	cdoan@juno.com
68	Đinh Quang Khanh CN13	khanhdq9@yahoo.com
69	Lê Văn Khuê CN13	khue_le@yahoo.com
70	Trần Văn Lai CN13	ltranv@yahoo.com
71	Nguyễn Chi Lăng CN13	ae2lang@yahoo.com
72	Hứa Hiền Minh CN13	itsokm@singnet.com.sg
73	Trần Quan Nghiệp CN13	quan4319@yahoo.com
74	Nguyễn Mậu Phụng CN13	mauney@videotron.ca
75	Vũ Đinh Thuần CN13	vudthuan@yahoo.com
76	Nguyễn Việt Tốn CN13	nguyenvtton@yahoo.com
77	Hồ Truyền CN13	hotruyen@yahoo.com
78	Nguyễn Đắc Ứng CN13	ungnguyen2000@yahoo.com
79	Lê Văn Yến CN13	yenn47@hotmail.com
80	Vũ Quang Biên CN14	bvu3@cox.net
81	Nguyễn Văn Đệ CN14	denguyen999@yahoo.com
82	Nguyễn Hiền Điện CN14	hiendiep@yahoo.com
83	Dương Văn Khánh CN14	ppham0193@rogers.com
84	Phạm Kinh Luân CN14	phoang02@yahoo.com
85	Hoàng Huy Phương CN14	vyqbui9@gmail.com
86	Bùi Quang Vy CN14	
87	Lê Quang Đức CN15	david12le@yahoo.com
88	Nguyễn Nam Hùng CN15	namhungnguyen2111@yahoo.com
89	Nguyễn Trung Ngạn CN15	n_t_ngan@yahoo.com
90	Trần Ngọc Thạnh CN15	david.tran@cemagref.fr
91	Nguyễn Anh Châu CN16	thuchau_04@yahoo.com
92	Nguyễn Tân Đức CN16	duccnc@hcm.fpt.vn
93	Lê Như Dân CN16	lenhudan@yahoo.com
94	Nguyễn Hữu Lăng CN16	langnguyen42@hotmail.com
95	Lê Thành Nam CN16	hnamsacto@yahoo.com
96	Nguyễn Đinh Phúc CN16	ptcnguyen@comcast.net
97	Lê Hữu Luật Thảo CN16	davisle@adelphia.net
98	Lê Đức Chính CN17	lchinh@yahoo.com
99	Bùi Anh Dũng CN17	anhdungbui@yahoo.com
100	Lê Tự Đoàn CN17	letudoan@gmail.com
101	Phan Công Hào CN17	phanconghao@yahoo.com
102	Nguyễn Đăng Hòa CN17	effectiveliving@hotmail.com
103	Nguyễn Trung Lương CN17	luonght@hotmail.com
104	Nguyễn Hữu Nghĩa CN17	dalatnghia@yahoo.com
105	Nguyễn Hùng Quân CN17	hqsystemeng@rogers.com
106	Đinh Văn Quý CN17	saian@vnn.vn
107	Nguyễn Anh Tiến CN17	anhtiennguyen_ksck@yahoo.com
108	Nguyễn Thái Vinh CN17	unclevinh@yahoo.com
109	Phạm Văn Hiếu CN18	pham@ecole-debroglie.fr
110	Đỗ Quốc Hy CN18	hqdo2004@yahoo.com

111	Nguyễn Vị Khê CN18	ngvikhe@yahoo.com
112	Nguyễn Thanh Tâm CN18	nguyentt@hcm.fpt.vn
113	Nguyễn Việt Trung CN18	nguyen_trung_viet@charter.net
114	Trương Đinh Hân CN19	handinh20@hotmail.com
115	Tô Công Hiệp CN19	henrylu99@yahoo.com
116	Nguyễn Tấn Hoàng CN19	Hoangnguyen0954@hotmail.com
117	Võ Thành Lắm CN19	larryvous@yahoo.com
118	Đặng Minh CN19	dangminh@alumni.nd.edu
119	Tử Súng CN19	stu1@tampabay.rr.com

## Phân ưu

*Trong hai năm vừa qua tính đến tháng 5-2008  
Chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây:*

- Thân Phụ **Đinh Tường Hân** CN 19 thất lộc tại Arlington,Virginia,USA ngày 25/2/2007
- Thân Mẫu **Đinh Văn Trữ** CN18 thất lộc tại Huế,VN ngày 24/3/2007
- Hiền Thủ **Phạm Ngọc Thông** CN18 thất lộc tại Sài Gòn ,VN ngày 16/4/2007
- Nhạc Mẫu **Hà Văn Thông** CN12 thất lộc tại Ontario,CAN ngày 24/4/2007
- Thân Mẫu **Đoàn Cảnh Đức** CN13 thất lộc tại Fountain Valley,CA,USA ngày 2/10/2007
- Thân Mẫu **Lê ngọc Thanh** CN thất lộc tại Tempe,Arizona,USA ngày 18/11/2007
- Thân mẫu **Bùi Khánh Vân** CN18 thất lộc tại Sài Gòn ,VN ngày22/11/2007
- Anh **Nguyễn Đức Anh** CN16 từ trần tại Houston,TX,USA ngày 9/11/2007
- Anh **Nguyễn Đình Yên** CN16 từ trần tại Đà Nẵng ngày 10/11/2007
- Hiền Thủ **Lê Như Dân** CN16 từ trần tại Orange County,CA,USA ngày 1/12/2007
- Anh **Lê Cần An** CN13 từ trần tại Sài Gòn ,VN ngày 13/01/2008
- Thân Mẫu **Nguyễn Khánh Vân** CN2 thất lộc tại Sài Gòn ,VN ngày 11/01/2008
- Hiền Thủ **Nguyễn văn Diệp** CN5 từ trần tại Sài Gòn,VN ngày 20/01/200
- Thân Mẫu **Nguyễn Hữu Tân** CN3 thất lộc tại Los Angeles,CA,USA
- Thân Mẫu **Võ Văn Hoàng** CN9 thất lộc tại Irvine,CA,USA ngày 10/3/2008
- Bảo Huynh **Nguyễn Hà Đoàn** CN3(BS Ng. Duy Toản) từ trần tại Paris,Pháp ngày 20/3/2008
- Thân Phụ **Nguyễn Văn Tân** CN1 thất lộc tại Phoenis,Arizona,USA ngày 17/3/2008
- Thân Mẫu **Sầm Bửu Sơn** CN1 thất lộc tại Việt Nam ngày 1/4/2008

**Hội Ái Hữu Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ**  
**Thành kính PhânƯu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,**  
**Và cầu nguyện linh hồn những người quá cố**  
**sớm về nơi yên nghỉ đời đời**